



Als dan het koperen keteltje vol as
van wat ik was wordt leeggeschud
over het geduldig gras
mijn lief, sta daar niet voor schut

en veeg de rimmel van je wangen.
Denk aan de vingers die deze regels schreven
in onze tijd van verlangen
en die je streelden tijdens hun leven.

En lach om wat ik was, onder meer
het gesnurk in de bioscoop,
de onderbroek die steeds afzakte,

de debiele grap en de logge loop
naar jou keer op keer
toen ik je nu warme weelde pakte.

uit: *Sonnetten*, 1986, Hugo Claus



Woensdag 8 februari komen we bij elkaar om afscheid te nemen van Ferry.
Om 14.00 uur start de bijeenkomst in het Wennekerpand. Aansluitend is,
op loopafstand, iedereen tot 19.00 uur welkom voor een borrel en nazit in
KC Kunst Caffè in de voormalige Monopole. Wij brengen Ferry om 16.00 uur
in kleine kring naar het crematorium en komen daarna ook naar de borrel.

Neem allemaal een bloem mee voor Ferry! Wil je iets bijdragen tijdens de
bijeenkomst, mail dan voor coördinatie naar joslinnemann2@gmail.com

Bijeenkomst: grote zaal Wennekerpand, Vijgensteeg 2, Schiedam
www.wennekerpand.nl

Nazit: KC Kunst Caffè, Hoogstraat 99, Schiedam www.kc-kunstcaffe.nl

Correspondentieadres Harriet: hweststrate@hetnet.nl



Ferry Rooymans

2 november 1952

30 januari 2017

*Onze lieve, lieve Fer
Zomaar opeens verdwenen*

Harriet en Ana

*Zijn levensfilm was nog lang niet af, maar ineens was daar: FIN
Paul, Guido & Hettie, Ineke & Eric, Monique & Henk, Harrie,
André & Cilia, Jan & Hetty*

Dag lieve jongen, dag bedachtzame vriend...

Ed, Hans en Jos